

Kinder Torah[®]

Parashas Ki Sisa

Truly Free

“That’s it! We’re free!”

“Can you believe it? After such a long struggle, we have finally made it.”

“Let me savor this moment. Freedom is oh so sweet.”

“We cannot forget the past, however. Our captivity was truly horrible. We were at the mercy of someone whose sole aim was to destroy us. He got the better of us so many times.”

“Oy do I remember. He was so overwhelming that did we not even realize that we had any free will left. There was almost no hope of ever escaping his clutches.”

“That’s right. Until someone showed us the secret escape route.”

“I remember that day well. It was a ray of hope in the darkness.”

“Slowly we began our escape. It was not easy at first. We encountered many challenges along the way.”

“Yes, but Boruch Hashem there were people to guide us. We soon realized that we were not the first ones to take this route. Many had escaped before us.”

“Yes. They were waiting with open arms to welcome us when we finally reached freedom.”

“Yes, and here they are now, sitting with us in the Beis HaMedrash *shteiging* away (learning Torah with great intensity).”

“We’re all free. Free of the *yetzer hora* (evil inclination). That sinister one who wants to destroy our souls.”

“It was learning Torah that saved us.”

☪ ☪ ☪ ☪ ☪

“The tablets were Hashem’s handiwork, and the writing was Hashem’s writing, *chorus* (engraved) on the tablets” (Shemos 32:16). “Do not read the word ‘*chorus*’ (engraved), rather read it ‘*cheirus*’ (freedom). For the only truly free person is one who immerses himself in Torah learning” (Pirkei Avos 6:2). As the Gemora (Kiddushin 30b) states, “I created the *yetzer hora* and I created the antidote: Torah. If you toil in Torah, you will not be given over into his hands.” If you want to be truly and completely free of the *yetzer hora*, there is only one escape route. Learn Torah.

Kinderlach . . .

Who wants to have that yetzer hora push him around? Not me. Not you either. He will ruin your life. You will not be able to control your anger, your desires for food, money, and other material things. You will say whatever comes to mind, even loshon hora. Your friendships will fall apart as well as your relationship with Hashem. If you let the yetzer hora control you, you will be a totally miserable person. So learn Torah and liberate yourself from his evil grip. Enjoy the taste of true freedom.

Hashem Loves You

“Shalom, Imma. I’m home.”

“Shalom Avi! How was your day at school?”

“Terrible!”

“Oy vey, what happened?”

“Someone caused me a lot of *tsaar* (aggravation). I did a big favor for him. Shortly after that, he said something very insulting to me. What chutzpah! This is how he treats someone who does him a big favor? I am so upset! Please help me Imma.”

“Just take it easy, Avi. Hashem loves you.”

“I know that He loves me, Imma, but I need help. Can you help me?”

“I am helping you, Avi. Hashem loves you.”

“How does that help me, Imma?”

“That is a very good question, Avi. The answer is in this week’s parasha.”

“Please tell me, Imma.”

“Back in the days of Yetzias Mitzrayim, Hashem treated the Jewish people royally. He freed them from slavery, punished the Mitzrim, took them out of Mitzrayim, split the sea, brought them to Har Sinai, and gave them the Torah.”

“Those are surely great expressions of His love for Klal Yisrael.”

“Yes they are, Avi. One can only imagine His disappointment (so to speak), when only forty days later, they made the *egel ha’zahav* (golden calf). That was one of the worst sins in history.”

“Oy va voy, Imma. How did Hashem react to that?”

“Look at the verses in this week’s parasha – Shemos 34:6–7, Avi. Hashem proclaimed His Thirteen Attributes of Mercy to Moshe Rabbeinu. He explained that although Klal Yisrael had insulted Him terribly by sinning, He still had mercy upon them.”



“I see. In what way did He have mercy, Imma?”

“The verse says that Hashem is patient – He does not rush to punish the sinner; perhaps he will repent and not require punishment. He is *Rav Chesed* (Abundant in Kindness) – He continues to act kindly to people, even though they sin. He keeps the sinner alive, keeps his heart beating, and provides him with food.”

“That is true *chesed*.”

“Hashem is also kind in His punishments. He punishes slowly. This does not crush the sinner, but cleanses him from the sin.”

“Hashem really does love us.”

“Yes, Avi. Now, you have two jobs to do.

One, you have to emulate Hashem. You should have patience with that boy who wronged you. Perhaps tomorrow he will realize his mistake. He may apologize and resolve to never do it again. You are doing a big *chesed* by giving him the opportunity to do *teshuva* (correct his mistake).”

“I understand, Imma. Secondly, you must realize that your suffering is from Hashem. Perhaps you did something wrong in the past. Hashem sent you this *tsaar* in the form of insult to help you do *teshuva* and cleanse you from the sin. You should thank Him for that.”

“That is a bit more difficult, Imma.”

“I know, Avi. However it is possible, and surely worth the effort. Hashem loves you as a Father loves a son. He sometimes needs to reprimand the boy for his own good. If He did not care about you, He would ignore you, and allow your sin to go uncleansed.”

“Hashem really does love me Imma. He gave me a little potch. Why should I hold a grudge against that boy? He is just Hashem’s messenger. I will be patient with him and continue to act kindly toward him. I will forgive him, just as Hashem forgave the Jewish people.”

“Avi, you make me so proud. You are such a mensch. Hashem is not the only one who loves you. I love you too, Avi. With all of my heart.”

“Thank you, Imma.”

Kinderlach . . .

Hashem loves you. He is patient with you. He does chesed for you 24 hours a day. Even His punishments are kind. Try to be like Him. Have patience with others. Treat them kindly at all times. Even if they cause you tsaar, realize that it is from Hashem. Be merciful to them, and Hashem will be merciful to you. As our Sages say, “Heaven will have mercy on all those who have mercy upon others” (Shabbos 151b).

הגדרת לבנר

פרשת כי תשא

"זוהי שאלה טובה מאוד, אברימי. והתשובה לה מופיעה בפרשת השבוע הזה."
"ספרי לי, אמא."

"נחזור לימי יציאת מצרים. ה' דאג לעם ישראל וטיפל בהם היטב. הוא שחרר אותם מעבדות מצרים, העניש את המצרים, הוציא אותם ממצרים, בקע להם את הים, הביא אותם להר סיני ונתן להם שם את התורה."

"ודאי שאילו ביטויים גדולים לאהבתו לעם ישראל."
"אכן כן, אברימי. ניתן רק לתאר את אכזבתו (כביכול), כאשר ארבעים יום בלבד לאחר מכן הם עשו את עגל הזהב - אחד החטאים החמורים ביותר בכל ההיסטוריה של עם ישראל."

"אוי ואבוי, אמא. וכיצד הגיב ה' לחטא זה?"
"הסתכל בפסוקים בפרשת השבוע - שמות ל"ד, ו"ז. הקב"ה מסר את י"ג מידות הרחמים למשה רבינו. הוא מסביר שעל אף שעם ישראל חטא חטא חמור ביותר, עדיין הוא מרחם עליהם."
"במה מתבטאים הרחמים שלו?"

"הפסוק אומר שה' הוא ארך אפיים - אין הוא ממנהר להעניש את החוטא, שכן ייתכן שהחוטא יחזור בתשובה ולא יהיה צורך בעונש. ה' הוא רב חסד - הוא ממשיך להתנהג בחסד לאנשים, אף על פי שחטאו. הוא מאפשר לחוטאים להמשיך לחיות - לבם ממשיך לפעום, וה' אף מספק להם את המזון הדרוש להם כדי להתקיים."

זיה ממש חסד אמיתי.
"ה' רחמן גם כאשר הוא מעניש. הוא מעניש לאט, כך שהחוטא איננו נופל לגמרי, ובו בזמן הוא מתנקה מעוון."
"ה' באמת אוהב אותנו."

"כן, אברימי. וכעת, יש לך שני דברים לעשות. האחד, להידמות לה'. עליך להיות סבלן עם הילד שחטא כלפך. אולי מחר הוא יכיר בטעותו, יתנצל ויבטיח לא לעשות מעשה כזה שוב. ובזה שיתן לו הזדמנות לשוב בתשובה, תעשה איתו חסד."
"אני מבין, אמא."

"שנית, עליך להבין שכל הסבל שאתה סובל בא מה'. ייתכן שעשית מעשה לא טוב, וה' שולח לך את הצער הזה בדמות עלבון, כדי לסייע לך לחזור בתשובה ולנקות אותך מעוון. עליך להודות לה' על כך."

"זיה כבר קצת יותר קשה, אמא."
"אני יודעת, אברימי. אך זה אפשרי, ודאי שווה את המאמץ. ה' אוהב אותך כמו שאבא אוהב את בנו. לפעמים בנים זקוקים לתוכחה, וזה לטובתם. אם לא היה אכפת לו ממך, הוא היה מתעלם ממך, ונותן לך להמשיך בלי שתתנקה מהחטא."

"ה' באמת אוהב אותי, אמא. הוא נתן לי כביכול מכה קטנה על היד. מדוע שאכעס על הילד הזה? הוא רק שליחו של ה'. אהיה סבלן ואמשיך להתנהג כלפיו בחביבות. אסלח לו, כמו שה' סלח לעם ישראל."

"אברימי, אני מאוד גאה בך. אתה באמת ילד טוב. לא רק ה' אוהב אותך - גם אני אוהב אותך, אברימי, בכל ליבי."
"תודה, אמא."

ה' ה' קל רחום וחנון
ארך אפים
ורב חסד ואמת

חירות אמיתית

"זהו זה! יצאנו לחופשי!"
"קשה להאמין! אחרי מאבק כה ארוך, סוף סוף אנו בני חורין!"
"אני רוצה להתענג רגע על ההרגשה. אה... תחושת החירות."
"אך אל לנו לשכוח את העבר. השעבוד היה נורא. היינו תלויים במישהו שכל מטרתו היתה להשמיד אותנו. והוא אכן ניצח אותנו כמה וכמה פעמים."
"כן, אני זוכר. הוא שלט בנו ביד רמה כל כך עד שלא ידענו שיש לנו בחירה חופשית. כמעט ולא היתה תקווה שאי פעם נחלץ מבין מלמענותיו."

"נכון - עד שמישהו הראה לנו את דרך המילוט הסודית."

"אני זוכר את היום - היה זה קרן אור בחשיכה."

"לאט לאט התחלנו להחלץ ממנו. זה לא היה קל בתחילה. נתקלנו באתגרים רבים בדרך."

"כן, אבל ברוך ה' היו אנשים שהנחו אותנו. מהר מאוד הבנו שאין אנו הראשונים שנמלטים בדרך זו. הרבה נחלצו לפנינו."
"כן, והם המתינו לנו בזרועות פתוחות לקבל את פנינו כשסוף סוף השתחררנו."
"כן, והנה הם כאן איתנו עכשיו, יושבים עמנו בבית המדרש ומתמידים בלימוד."

"כולנו בני חורין - חופשיים מהיצר הרע, שרצה להרוס את נשמותינו."

"ולימוד התורה הוא שהציל אותנו."

סג סג סג סג

"והלחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלחות" (שמות ל"ב, ט"ז). "אל תקרי חרות אלא חרות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" (פרקי אבות ו', ב'). הגמרא (קידושין ל' ע"ב) אומרת "בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין (תרופת-נגד) ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו." אם אדם רוצה להיות חופשי לגמרי משליטתו של יצר הרע, יש רק דרך מילוט אחת: ללמוד תורה.

ילדים יקרים...

מי רוצה שיצר הרע ישלוט בו? לא אני, ולא אתם. הוא יהרוס את חייכם. לא תוכלו להשתלט על רגשות הכעס, על התאוות לאוכל, לכסף ולשאר הדברים הגשמיים. תאמרו כל מה שיעלה בדעתכם, אפילו לשון הרע. היחסים שלכם עם אחרים ישתבשו, כולל היחסים שלכם עם ה'. אם תתנו ליצר הרע לשלוט בכם, תהיו אומללים. למדו תורה, שחררו את עצמכם מאחיותו הרעה, ואז תהנו מהטעם של חירות אמיתית.

ה' אוהב אותנו

"שלום אמא!"

"שלום אברימי! איך עבר עליך היום בבית הספר?"

"איום ונורא!"

"אוי ואבוי, מה קרה?"

"מישהו צייר אותי מאוד. עשיתי לו טובה גדולה, וכמה דקות אחר כך הוא העליב אותי מאוד. איזו חוצפה! האם ככה מתייחסים למישהו שעושה לך טובות? כל כך כואב לי. עזרי לי בבקשה, אמא."

"הירגע, אברימי. ה' אוהב אותך."

"אני יודע שהוא אוהב אותי, אמא, אבל אני צריך עזרה. האם את יכולה לעזור לי?"

"אני עוזרת לך, אברימי. ה' אוהב אותך."

"איך זה עוזר לי לדעת את זה?"

ילדים יקרים...
ה' אוהב אותנו. הוא סלחן כלפינו. הוא עושה עמנו חסד 24 שעות ביממה. אפילו העונשים שלו ניתנים בחסד. נסו להיות כמוהו: התנהגו בסבלנות כלפי אחרים, והתייחסו אליהם יפה תמיד. גם אם הם גורמים לכם צער, הבינו שזה הכל מה'. רחמו עליהם, וה' ירחם עליכם. כפי שאומרים חז"ל "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים" (שבת קנ"א ע"ב).