

Kindert Torah

Ki Savo

בס"ד

The War

"Men, prepare yourselves for the most difficult battle that you have ever fought."

"How tough can it be, sir? We have fought many wars and won them all."

"Men, this enemy is different. Normally, when you defeat an enemy, he surrenders and you have won the war. This enemy never gives up. You can defeat him 100 or even 1000 times, he will never give up."

"It sound like an impossible mission, sir."

"It would be impossible for our army alone. However, we have a very powerful ally who will help us in this war."

"Who is it? A member of the UN? A mercenary army?"

"No, our ally is ... Hashem. And our enemy is ... the Yetzer Hora (Evil Inclination)."



The Ohr HaChaim HaKadosh has a beautiful long *drasha* explaining the verses that were recited when bringing the *bikurim* (first fruits). They are a description of the war against the Yetzer Hora. Verse seven states, "And we cried out to Hashem." This hints to the fact that we must pray to Hashem every day, asking Him to save us from the Yetzer Hora. The verse continues, "And Hashem heard our voices." Although He created the Yetzer Hora to test us, when we cry to Him in prayer, He will give us the strength to push him away.

Kinderlach . . .

Selichos are approaching. These prayers are a wonderful opportunity to cry out to Hashem, asking for His assistance. Realize that the Yetzer Hora has defeated you, making you err. Appeal to Hashem for help in defeating the enemy. B'ezras Hashem, kinderlach, you will receive siyata di'shmaya (Heavenly assistance) and win the war.

Sweet Treats

"Reb Betzalel, are you planning to be in my neighborhood this Shabbos?"

"Not that I know of, Reb Moshe. Is something special happening?"

"Yes. We are making a kiddush to celebrate the birth of our baby daughter."

"Mazel tov, Reb Moshe! Let me give you a bracha right now. You and your wife should merit raising her in the path of Torah. Her life should be filled with good deeds, and you should lead her to the chuppah, where she will marry her mate -

a true Ben Torah."

"Amen!"

"I am sorry that I will not be able to join you, however, I would like to ask you for a favor, Reb Moshe. Can you please bring me back something sweet from the kiddush?"

"It will be my greatest pleasure, Reb Betzalel."

"Thank you and good Shabbos."

"Good Shabbos."

Shabbos morning comes, and the simcha hall is filled with guests. They come to honor Reb Moshe's family, partake of the delicious food, and bless his new born daughter. The food is indeed delicious - steaming hot kugels, tasty herring, sweet pastries, and all types of drinks. The guests eat and drink. Then the Rav rises to give a drasha. His Divrei Torah and



berachos are inspiring. Finally, the baal simcha, Reb Moshe, rises to speak. He thanks Hashem for His overwhelming kindness and inspires the guests with an insightful Devar Torah. The Kiddush finishes with everyone thoroughly enjoying themselves.

After Shabbos, Reb Moshe wraps up a few sweet pastries for his good friend, Reb Betzalel. He is delighted to see him Sunday morning in Yeshiva.

"Reb Moshe - Shavuah Tov! (Have a good week.) How was the kiddush?"

"Wonderful, Reb Betzalel. I brought you back a few sweet things."

Reb Moshe hands Reb Betzalel the package. He opens it up and sees the pastries.

"Thank you so much, Reb Moshe. These pastries look really sweet."

"They are, Reb Betzalel, however, I have something even sweeter for you."

"Really? That is so nice of you."

"Take a look at this verse in the Chumash. 'You shall be happy with all the good that Hashem your G-d has given you and your household - you and the Levi and the ger who is in your midst.' (Devarim 26:11). This is the last verse of the declaration made over *bikurim* (first fruits) that were brought to the Beis HaMikdash. The entire declaration is a statement of our gratitude and appreciation to Hashem for all of the good that He has done for us. The Ohr HaChaim HaKadosh explains that 'all of the good' is referring to Torah. As the

Mishna states 'The only good is Torah (Pirkei Avos 6:3). How does he describe that goodness? It is the sweetest thing in the world. If a person would realize and feel the sweetness of Torah, he would go crazy over it, and run after it. He would see that everything else in the world, including all of the silver and gold, are worthless compared to the sweet goodness of the Torah."

"That sounds wonderful; however, sometimes learning Torah is difficult."

"There are two answers to that question. Firstly, if you keep learning long enough until you gain an insight or an understanding into the subject that you are learning, you will taste the sweetness of that success. Secondly, just the work alone is satisfyingly sweet. Can you imagine someone who is working hard on the job and making a million dollars a day? Of course it is hard, but it his greatest pleasure because he knows how much he is profiting. Learning Torah is the ultimate good - it brings the ultimate profit, and therefore, regardless of the work involved, it is the sweetest thing in the world. This is reflected in the words of Dovid HaMelech, 'They (the words of Torah) are more desirable than gold, than much fine gold, sweeter than honey, and drippings from the honeycombs' (Tehillim 19:11)."

"My good friend Reb Moshe, I see that you are a person who likes sweets and likes to share them with others. You have brought me back the sweetest thing in the world from your kiddush. You have brought me back a Devar Torah. Not just any Devar Torah, but the holy words of the Ohr HaChaim, who describes the ultimate sweetness of Divrei Torah. Thank you Reb Moshe for sweetening my day, and my life."

"My pleasure Reb Betzalel. I hope you have a steady diet of sweets."

"The ones with no calories."

"Right."

Kinderlach . . .

What is the sweetest thing in the world? Rugalech? No. Sweet breakfast cereal? Not really. Chocolate? Guess again. Sugar candies? Think sweeter. Soft drinks? Even sweeter. Ice cream! No! There is something sweeter than all of these things put together. A Devar Torah. A clear understanding of a difficult sugya (subject) in the Gemora. A chiddush (novel Torah thought). A teretz (answer) to a difficult kasha (question). The Ohr HaChaim tells us that all of these Torah thoughts are sweeter than the sweetest foods. Hashem gave His Torah the sweetest taste in the world. If people knew how truly sweet it is, they would run after it. You now know the secret, kinderlach. Taste the sweetness of Hashem's Torah. Every other treat pales in comparison.

ההגדת לבנד

פרשת כי תבא

שמגיעים למצב שבו מחדשים חידוש או מקבלים הבנה חדשה בנושא הנלמד, טועמים את המתקוק שבהצלחה זו. שנית, גם העמל עצמו מספק ומתוק לחיך. אם נתאר לעצמנו מישהו שעמל קשה בעבודתו ומקבל מיליון דולר ליום, הרי ודאי שהעבודה קשה, אך הוא נהנה ממנה מאוד מכיון שהוא יודע כמה הוא עומד להרוויח ממנה. לימוד תורה הוא הטוב המוחלט – הוא מביא לרווחים שאין מעבר להם, ולפיכך, בלי קשר לעמל הכרוך בכך, זהו הדבר המתוק ביותר בעולם. דבר זה משתקף בדברי דוד המלך על דברי תורה: 'הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים' (תהלים י"ט, י"א).

"חברי הטוב, ר' משה, אני רואה שאתה אדם האוהב ממתקים ושמח לחלוק אותם עם אחרים. הבאת לי מהקידוש שלך את הדבר המתוק ביותר בעולם: דבר תורה. ולא סתם דבר תורה, אלא דבריו הקדושים של האור החיים, המתאר את המתקוקות של דברי תורה, שאין מעבר לה. תודה לך, ר' משה, על שהמתקת את יומי, ואת חיי."

"העונג כולו שלי, ר' בצלאל. אני מקווה ש'תאכל' ממתקים בקביעות."
"ממתקים חסרי קלוריות."
"לכאלה ממתקים התכוונתי."

ילדים יקרים...

מהו הדבר המתוק ביותר בעולם? רוגלאך? לא. דגני בוקר ממותקים? לא כל כך. שוקולד? נסו שוב לנחש. סוכריות? לא – משהו עוד יותר מתוק. שתייה מתוקה? לא – עוד יותר מתוק מזה. גלידה! לא! יש דבר שהוא מתוק יותר מכל הדברים האלה ביחד: דבר תורה. הבנה ברורה בסוגיא קשה בגמרא. חידוש תורה. תירוץ לקושיא בעייתית. האור החיים אומר לנו שכל מחשבות תורה אלה מתקוקות יותר מהמאכלים המתוקים ביותר. ה' נתן לתורתו את הטעם המתוק ביותר בעולם. אם אנשים היו יודעים כמה מתוקה היא התורה, הם היו רצים אחריה. כעת אתם יודעים את הסוד, ילדים יקרים. טעמו את המתקוקות של תורת ה'. בהשוואה לתורה, כל ממתק אחר הוא חסר מתקוקות.

המלחמה

"לוחמים, הכינו עצמכם לקרב הקשה ביותר שנלחמתם מעדכם." "עד כדי כך, המפקד? הלא נלחמנו במלחמות רבות ונצחנו בכלן." "אויב זה הינו שונה. בד"כ כשמכריעים את האויב, הוא נכנע ואז מנצחים במלחמה. אויב זה לעולם לא נכנע. אפשר להכריע אותו מאה או אפילו אלף פעמים והוא לעולם לא יוותר." "זה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית, המפקד." "זו היתה משימה בלתי אפשרית אילו הצבא שלנו היה נלחם לבדו. אולם יש לנו בעל ברית חזק מאד שיעזור לנו במלחמה זו." "מי זה? האם זו אחת המדינות החברות באו"ם? או צבא שכיר?" "לא. בעל הברית שלנו הוא... ה', והאויב שלנו הוא היצר הרע."

לאור החיים הקדוש יש דרשה יפה וארוכה בה הוא מסביר את הפסוקים שאנו אומרים בהבאת הבכורים. הם מתארים את המלחמה נגד היצר הרע. בפסוק ז' כתוב: "ונצק אל ה'." זה מרמז לכך שעלינו להתפלל לה' בכל יום, ולבקש ממנו שיציל אותנו מן היצר הרע. הפסוק ממשיך, "וישמע ה' את קולנו." למרות שה' ברא את היצר הרע כדי לנסות אותנו, כשאנו קוראים אליו בתפילה, הוא נותן לנו את הכח להתמודד אתו.

ילדים יקרים...

אמרת "סליחות" מתקרבת. תפילות אלו הינן הזדמנות נפלאה לקרוא אל ה' ולבקש ממנו עזרה. עלינו להבין שהיצר הרע נצח אותנו וגרם לנו להכשל. בקשו מה' שיעזור לנצח את האויב. ילדים יקרים, בעזרת ה' תקבלו סיעתא דשמיא ותנצחו במלחמה.

מעדנים וממתקים

"ר' בצלאל, האם אתה מתכוון להיות בשכונה שלי בשבת הקרובה?"

"לא תכננתי להיות שם, ר' משה. האם קורה משהו מיוחד?"

"כן, אנו עושים קידוש לכבוד הולדת בתנו."

"מזל טוב, ר' משה! אברך אותך כבר עכשיו. יהי רצון שאתה ואשתך תזכו לגדל אותה בדרך התורה, שחייה יהיו מלאים במצוות ובמעשים טובים, ושתזכו להוליך אותה לחופה, שמתחתה יחכה לה בן תורה אמיתי."

"אמן!"

"אני מצטער שלא אוכל להיות אתכם בקידוש, אך אני רוצה לבקש ממך טובה, ר' משה. האם תוכל להביא לי משהו מתוק מהקידוש?" "אשמח לעשות זאת, ר' בצלאל."
"תודה לך, ושבת שלום."
"שבת שלום גם לך."

שבת בבוקר מגיע, ואולם השמחות מלא באורחים. כולם באים לכבד את משפחת ר' משה, לאכול את הכיבוד הטעים ולברך את התינוקות שזה עתה נולדה. האוכל אכן טעים מאוד: קוגל חם, דג מלוח, עוגות מתוקות ושתייה מכל הסוגים. האורחים אוכלים ושותים, והרב קם לשאת דרשה. דברי התורה שלו והברכות מושכים את הלב. ולבסוף, בעל השמחה, ר' משה, קם לדבר. הוא מודה לה' על כל טובו וחסדיו ומוסר עמוק



דבר תורה ומעניין. הקידוש מסתיים, והכל נהנים מאוד. עם צאת

השבת

עוטר ר' משה

בשקית כמה מהעוגות עבור חברו הטוב, ר' בצלאל. ביום ראשון הוא שמח לקראתו, כאשר שניהם נפגשים בישיבה.

"ר' משה – שבוע טוב! איך היה הקידוש?"

"נהדר, ר' בצלאל. אני מביא לך כמה מהמעדנים שהיו שם."

"ר' משה מוסר לר' בצלאל את החבילה. הוא פותח אותה ורואה את העוגות.

"תודה רבה לך, ר' משה. העוגות נראות מתוקות."

"הן באמת מתוקות, ר' בצלאל, אך יש לי בשבילך משהו מתוק עוד יותר מהן."

"באמת? כמה טוב מצדך!"

"הסתכל נא בפסוק בחומש: 'ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך ולביתך – אתה והלוי והגר אשר בקרבך' (דברים כ"ג, י"א). זהו הפסוק האחרון בפרשה העוסקת ב'מקרא הביכורים' – הנאמר עם הבאת הביכורים לבית המקדש. ההצהרה כולה היא הבעת תודה והערכה לה' על כל הטוב שהוא גומל עמנו. האור החיים הקדוש מסביר ש'כל הטוב' מתייחס לתורה. כפי שמציינת המשנה (אבות ו', ג'): 'ואין טוב אלא תורה'. כיצד הוא מתאר 'טוב' זה? התורה היא הדבר המתוק ביותר בעולם. אם אדם היה מכיר במתיקות זו וחש בה, הוא היה 'משתגע' אחריה. הוא היה רואה את כל שאר הדברים בעולם, כולל כל הכסף והזהב שבו, כחסרי ערך בהשוואה לטוב המתוק של התורה."

"זה נשמע נהדר; אבל חייבים להודות בכך שלפעמים קשה ללמוד תורה."

"יש שתי תשובות לטענה זו. ראשית, אם לומדים מספיק עד