

Kinder Torah

בס"ד

Parashas Vayikra

It Runs After You

"Are your parents going to the shul's Annual Dinner, Avi?"

"I think so Chaim. Why do you ask?"

"Because they will be honoring my relative, Mr. Aaron, who is beginning his term as vice president of the shul."

"Mr. Aaron? I know him! He is such a nice person."

"Yes, tip-top. He never seeks honor or position. He is so humble. He runs away from all honor, recognition, and leadership. How ironic that he has been chosen to be vice-president."

"What do you mean? He fulfills the words of our sages perfectly!"

"Avi, please, share those holy words with me."

"The Medrash Tanchuma at the very beginning of this week's parasha makes the following statement. 'One who pursues a position of power, will find that the power eludes him. However, one who flees from public leadership will find that it runs after him.'"

"Does the Medrash give an example?"

"Yes it does: Moshe Rabbeinu. He fled from leadership. The Torah relates his humility in great detail, beginning with the episode of the *sneh* (burning bush). Hashem spoke to him from the *sneh* telling him, 'Now, go and I will send you to Pharaoh, and you will take My people, Bnei Yisrael out of Mitzrayim' (Shemos 3:10)."

"What an offer!"

"You're right. How would we have reacted to such an offer? 'Hashem chose **me**? I must be worthy of it. Of course I will go!"

"That was not Moshe's response."

"Not at all. The Torah tells us that he refused. 'Who am I to go to Paroh and to take Bnei Yisrael out of Mitzrayim?' (3:11) Hashem replied, 'I will be with you.' And so the conversation went. Moshe Rabbeinu came up with several reasons why he should not lead the Jewish people out of Mitzrayim. 'They will not believe me... I am not a man of words.' For each one Hashem had an answer. Finally Moshe said, 'Send with whoever You will send' (4:13). Hashem's anger flared (so to speak). And so, Moshe went. Rebbe Levi (in

The Medrash) says that it took The Almighty seven days to convince Moshe to go."

"What humility!"

"That is not all. Moshe and Aharon told Paroh that Hashem the G-d of Yisrael says to send His nation out into the Midbar. The evil king replied, 'Who is Hashem that I should listen to His voice to send out Yisrael? I do not know Hashem nor will I send out Yisrael (5:2).'"

"Oy vey."

"Yes. Moshe Rabbeinu felt that he had done his part, and he wanted to finish right then and there. However, his work was not completed. Hashem said to him, 'Come speak to Pharaoh, king of Mitzrayim, that he should send the Bnei Yisrael from his land' (6:10-11). Moshe did not volunteer to go on his own. Each and every time Hashem had to tell Moshe to go to Pharaoh. All of these examples of Moshe's reluctance teach us that he fled from the position of leadership."

"And look at how it ran after him. In the end he did take the Jewish people out of Mitzrayim."

"Yes. Truthfully, that was not the end; rather it was only the beginning. He split the Yam Suf, he brought them to the Midbar, he brought down the *mun*, he brought forth water to the miraculous well, and he brought the quails, and built the Mishkan. He then asked Hashem, 'What more is there for me to do?' The Almighty answered him, 'I have a job for you that is bigger than all of the previous ones. Go and teach the Bnei Yisrael the laws of *tumah* and *tahara* (impurity and purity). Instruct them how to bring *korbonos* to Me.' As the verse states, 'He called to Moshe ... Speak to Bnei Yisrael ... When a man among you brings an offering (Vayikra 1:1-2).'"

"Amazing. Moshe Rabbeinu fled from leadership, and it ran after him."

"Yes. The Medrash ends by telling us that this is a fulfillment of the verse, 'A man's pride will bring him low, but a lowly spirit will support honor (Mishlei 29:23).'"

"What a lesson for all of us."



Kinderlach . . .

The Medrash brings us a remarkable example of Moshe Rabbeinu's humility. He is an example for all of us to emulate. A humble person does not seek honor, recognition, or power. He serves Hashem *li'shaim Shomayim* (for the sake of Heaven.) He tries to be as unassuming as possible. Kinderlach, try it yourselves. When no one is looking, wash some dishes, fold some laundry, or straighten up a bedroom. Don't tell anyone that you did it. If you are the first one in the Beit HaKinesses, put away a few books. Anonymous mitzvos show a person's true greatness. He is not looking for honor. He is serving Hashem without any ulterior motives. He is emulating Moshe Rabbeinu.

The Haggadah in Hebrew from the author of "Kinder Torah."



"אֲנַחְנוּ יוֹצְאִים מִמִּצְרַיִם"



120 pages with illustrations. Price: 20 ₪.
Contact the author at 585-2216.

This Haggadah contains selected Midrashim portrayed as stories, as well as original stories written in Hebrew. They are written in the same warm, insightful style as Kinder Torah. Reading this Haggadah at the Seder table will b'ezras Hashem aid the participants in fulfillment of the mitzvah, "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים."

והגדת לבנד

פרשת ויקרא

לדברים אלה היתה: 'מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח' (ה', ב').
"אוי ואבוי."

"באמת נורא. משה רבינו חש כי מילא בכך את תפקידו, ורצה לסיים אותו מיד. אך המשימה, הרי, עדיין לא הושלמה. ולכן אמר לו ה', 'בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו' (ו', י). משה לא התנדב לעשות זאת בעצמו. בכל פעם ופעם היה ה' חייב לומר למשה ללכת אל פרעה. כל הדוגמאות האלה של רתיעתו של משה מלמדות אותנו כי הוא ברח מתפקיד המנהיגות שהוענק לו."
"וראה כיצד השררה הזאת רדפה אחריו: בסופו של דבר הוא אכן הוציא את בני ישראל ממצרים."

"נכון. והאמת היא שלא היה זה הסוף, כי אם ההתחלה. משה בקע את ים סוף, הביא את בני ישראל למדבר, הוריד את המן, הוציא מים מבאר נסית, הביא את השליו ובנה את המשכן. ולאחר מכן הוא שאל את עצמו 'מכאן ואילך מה יש לי לעשות?' ענה לו הקב"ה, 'חייך, יש לי מלאכה גדולה מכל מה שעשית. יש לך ללמד לישראל טומאה וטהרה, להזהירן היאך יהיו מקריבין בני קרבן לפני, שנאמר "ויקרא אל משה... דבר אל בני ישראל... אדם כי יקריב מכם קרבן." "ממש רואים כאן כיצד משה רבינו ברח מן השררה, והיא רדפה אחריו."
"אכן כן. והמדרש מסיים באומרו לנו שזהו קיום הפסוק 'גאוות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבוד' (משלי כ"ט, כ"ג)."
"איזה מסר חשוב עבור כולנו."



הוא רודף אחריו

"האם הוריק הולכים ל'דינר' השנתי של בית הכנסת, אברימי?"
"אני חושב שכן, חיים. מדוע אתה שואל?"
"כי ב'דינר' מתכוונים לכבוד את אחד מהקרובים שלי, מר אהרן, המתחיל לכהן כסגן נשיא בית הכנסת."
"מר אהרן? אני מכיר אותו! הוא אדם נחמד מאוד."
"כן, ממש אדם נהדר. הוא מעולם לא חיפש כבוד או משרות. הוא עניו מאוד. הוא בורח מכל כבוד, מכל הכרה, ומכל תפקיד של הנהגה. כמה מוזר שבחרו בו להיות סגן נשיא."
"למה אתה מתכוון? הרי הוא ממלא אחר דברי חז"ל בדיוק רב!"

"על אילו דברי חז"ל אתה חושב?"
"מדרש תנחומא, בתחילת פרשת השבוע הזה, אומר כדלהלן: 'כל מי שרודף אחר שררה, שררה בורחת ממנו, וכל מי שבורח משררה, שררה רודפת אחריו.'"
"האם המדרש מביא דוגמה לכך?"
"כן – משה רבינו. הוא ברח מן השררה. התורה מתארת את ענוותנותו בפיטוט רב, עוד בסיפור הסנה הבוער. ה' דיבר אליו מתוך הסנה ואמר לו 'ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים' (שמות ג', י)."
"איזו הצעה מפתה!"
"אתה צודק. כיצד היינו מגיבים להצעה מעין זו? אם ה' בחר ב'י, סימן שאני ראוי לכך. ודאי שאלך!"

"אך לא כך היתה תגובת משה רבינו."
"כלל לא. התורה מספרת לנו שהוא סירב. 'מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים?' (ג', י"א). תשובת ה' היתה: 'כי אהיה עמך'. השיחה הלכה והתמשכה. משה רבינו העלה כמה סיבות מדוע אין זה מתאים שהוא ינהיג את בני ישראל כדי להוציאם ממצרים. 'והן לא יאמינו לי... לא איש דברים אנוכי.' ולכל טענה היתה לקב"ה תשובה. לבסוף אמר משה 'שלח נא ביד תשלח' [כלומר, שלח נא אדם אחר, רק לא אותי] (ד', י"ג). רק אחרי שה' התרגז (כביכול), קיבל עליו משה את השליחות שהוטלה עליו. ר' לוי (במדרש) אומר ששבעה ימים 'עמל' הקב"ה לשכנע את משה."
"איזו ענווה!"
"וזה עוד לא הכל. משה ואהרן באו לפרעה ואמרו לו שה' אלוקי ישראל אומר שעליו לשלוח את עמו למדבר. תשובת פרעה הרשע

ילדים יקרים...
המדרש מביא לנו את משה רבינו כדוגמה מובהקת לענווה. דוגמה שעלינו לחקות. אדם עניו אינו מחפש אחר כבוד, הכרה או כוח. הוא עובד את ה' לשם שמיים. הוא מנסה להקטין עצמו עד כמה שאפשר. ילדים יקרים, השתדלו לנהוג כן גם אתם. כאשר אין איש רואה, שטפו כמה כלים, קפלו כביסה, או סדרו את החדר. אל תספרו לאיש מה אתם עושים. אם אתם הראשונים המגיעים לבית הכנסת, החזירו כמה ספרים למקומם לפני שיגיעו השאר. מצוות הנעשות בסתר מראות על גדולתו האמיתית של האדם. הוא אינו מחפש אחר כבוד. הוא עובד את ה' בלי שום מטרות אחרות. הוא מחקה את מעשיו של משה רבינו.

"אֲנַחְנוּ יוֹצְאִים מִמִּצְרַיִם"



120 דפים עם ציורים. 20 ₪ אצל המחבר
טל: 585-2216

הגדה זו מכילה מדרשים נבחרים המובאים כסיפורים, כמו כן סיפורים מקוריים. כולם כתובים באותו סגנון חמים ומלא הארות כעלוני "והגדת לבנד". קריאת קטעים אלה בשולחן הסדר, יחד עם ההגדה עצמה, תסייע בעז"ה למשתתפים לקיים את המצווה של "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים."